

Ik ga graag mee naar Suriname omdat **“Ef lawman e seri en mama yu mu bai en fos a kisi en srefi”**. Zo luidt immers een Surinaamse uitdrukking, die letterlijk betekent: *“Als een gek zijn moeder verkoopt, koop haar dan meteen voordat hij weer helder is”*. Wat hiermee bedoeld wordt is in deze situatie ten eerste op zijn plaats. Wanneer een Surinamer dit zegt bedoelt hij: **“Wanneer je een uitgelezen kans krijgt, moet je die met beide handen grijpen”**. En een unieke kans als deze kan en mag ik natuurlijk niet zomaar aan me voorbij laten gaan.

De manier waarop kinderen met een verstandelijke beperking in Nederland begeleid worden is door mijn werk in het speciaal onderwijs en informatie uit mijn omgeving wel duidelijk, maar hoe organiseer je het onderwijs en bijvoorbeeld de ict in een land waar alles anders is. Welke invloeden hebben de regering, de infrastructuur, het klimaat, de sociale voorzieningen en bijvoorbeeld de acceptatie van een handicap op de begeleiding van deze kinderen. Dat wil ik graag onderzoeken met behulp van verschillende bezoeken en workshops in dit land.

Behalve dat de reis mij aanspreekt ben ik me er zeker van bewust dat het om een studiereis gaat en er dus ook hard gewerkt zal moeten worden. Dat dit geen probleem is, blijkt uit het feit dat studeren naast mijn fulltime baan geen belemmering is en ik dit jaar hoop om naast deze opleiding ook mijn Master SEN af te ronden. Het zou natuurlijk heel mooi zijn als ik een combinatie weet te vinden, door voor beide studies hier ervaring op te doen en het in beide projecten te kunnen gebruiken.

Waarom juist Suriname mij zo trekt komt mede door de verhalen die mij door de jaren heen verteld zijn door collega's. Multiculturele scholen zitten vol van verhalen die je warm maken om het land van herkomst van die collega's eens in het echt te bezoeken. Nu is het die kans om de bakkeljauw, roti en bara in het echt te proeven.

Dat ik voor meerwaarde in de groep kan zijn wil ik laten zien door mijn kennis, doorzettingsvermogen en sociale capaciteiten volledig te benutten en er samen met hen er een geslaagde, onvergetelijke reis van te maken,

Tom Stoute.

